



Leesgegroet, beste ouder(s)

"Het voordeel van boeken is dat je in korte tijd met honderden levens kunt meeleven. Je ontwikkeling gaat sneller dan wanneer je niet leest. Je komt in allerlei culturen terecht, in verschillende tijdperken en zelfs in het andere geslacht. Goede verhalen nestelen zich in je geheugen en gaan tot je eigen geschiedenis behoren."

-Guus Kuijer

Op school hebben we veel aandacht voor 'leescultuur'

- Vaak worden boeken gebruikt in de activiteiten of lessen.
- Geregeld wordt aan 'leespromotie' gedaan.
- In de kleuterafdeling starten binnenkort weer de 'voorleestassen'.
- Elke donderdagmiddag, en soms op een andere dag, kunnen onze leerlingen terecht in onze schoolbibliotheek. Carine heeft veel ervaring op dat vlak en helpt de leerlingen graag in hun zoektocht.
- We zijn blij dat we in de loop van het schooljaar in de bibliotheek van Sint-Michiels terecht kunnen voor het educatieve aanbod 'De Zevensprong' (vanaf derde kleuter).

Ons boekenfeestmenu:

Onze **BOEKENBEURS** vindt plaats op dinsdag 20 november 2018.

Programma:

- Namiddag: alle klassen bezoeken de boekenbeurs in de turnzaal (i.s.m. Pardoës, het betere kinderboek)
- 16 u. – 19.30 u. Boekenbeurs toegankelijk voor ouders, grootouders, geïnteresseerden (al of niet vergezeld door de kinderen). Voor en na de voorleesavond kunnen ouders en kinderen ook samen de boekenbeurs bezoeken. Wie weet vind je er wel leuke boeken voor de eindejaarsperiode.

Doel:

- Leesbevordering
- Een mooie cent voor de school (we krijgen een percentage op de verkoop → **nieuwe boeken voor in onze schoolbibliotheek**). **Alvast bedankt!!**

Wie herinnert zich niet hoe fijn het is om voorgelezen te worden? Zowel voor jong en oud is het heerlijk genieten van gezellige voorleesmomenten ...

Daarom organiseren we weer een **VOORLEESAVOND**

Op een leerlingenraad kwam de vraag om dit weer te organiseren. Bovendien vroegen de leerlingen om dan in pyjama, al of niet met knuffel, naar school te mogen komen ...

Programma:

- Van 18 u. tot 19 u. kunnen de kinderen in de verschillende klassen terecht waar leerkrachten telkens voorlezen. Na een voorleesmoment kunnen de kinderen een andere klas opzoeken. De kleuters worden begeleid door een juf.
- Ouders mogen dit keer niet binnen in de klassen. Een ideaal uurtje om nog wat rond te kuieren in de boekenbeurs☺

WELKOM!

Het team

Anne Dierickx, directeur