

Hallo feestneuzen,

Hebben jullie zin in een verkleedpartijtje? Dan hebben we de oplossing!

Op donderdag 28 februari vieren we Carnaval!



Op die dag mag je verkleed naar school komen.

Om iedereen wat goed op te warmen, gaan we de hele week al een klein beetje van start met carnaval.

Elke dag mag je met een attribuut naar school komen.

Hieronder vind je per dag wat je mag aandoen.

Maandag 25 februari: gekke hoeden en/of kapsels.

Dinsdag 26 februari: gekke schoenen

Woensdag 27 februari: gekke sokken

Donderdag 28 februari: CARNAVALSFEEST



**Even laten weten dat jullie geen dingen hoeven aan te kopen.
Gebruik jullie fantasie en creativiteit.**

Hoe ziet donderdag 28/02 eruit?

De voormiddag:

We brengen met de hele school een bezoekje aan onze burens in het rusthuis. We doen daar de polonaise.

- We bekijken met de hele basisschool een show bestaande uit verschillende acts (dansjes, jongleerkunstje, liedje zingen, ...) door de leerlingen van het lagere zelf verzorgd.

De namiddag:

- We bekijken met de kleuters en per graad naar een mooie film en smullen van lekkere popcorn.

Deze dag kan alvast niet meer stuk!

Feestelijke groeten van het carnavalsteam.