



NASCHOOLSE LESSEN TWEEDE SEMESTER

Hallo,

Gisteren of vandaag kreeg je met je oudste kind de folder van stad Brugge mee waarin het aanbod van naschoolse lessen voor het tweede semester staat.

Op de folder staan echter enkele fouten ... hieronder meer info.

Voor deze lessen kun je vanaf vrijdag online inschrijven via de website van stad Brugge.

Naast dit aanbod organiseren we zelf ook nog andere naschoolse activiteiten. Voor deze krijg je later een afzonderlijke brief en zul je dan kunnen inschrijven.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN ENKEL VOOR ONZE SCHOOL

Hiervoor volgt nog een afzonderlijk schrijven. Wellicht volgen er nog andere activiteiten.

Voetbal Weer of geen weer ... we voetballen buiten. Vind jij 't ook leuk om wat baltechnieken bij te leren? Geniet jij ook van een voetbalmatchke? Dan is dit iets voor jou! o.l.v. meester Arne	Dinsdagen 16.15 u. - 17.05 u. 21, 28 april 5, 12, 19, 26 mei	L3 L4	€24
Initiatie basket Je leert een jumpstop, dribbelen, een borstpas geven en een hele resum leuke basketbalspelletjes! Allemaal buiten. Leuk en gezond! o.l.v. trainer bij Avanti Brugge (meester Pieter)	Donderdagen 16.15 u. - 17.05 u. 7, 14, 28 mei 4, 11, 18 juni	K3 L1 L2	€18
Yoga Voor kleuters o.l.v. juf Margot	Maandagen 16.15 u. - 17.05 u. 20 en 27 april 4 en 11 mei 18 en 25 mei	K2 K3 K1	€6

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN i.k.v. BREDE SCHOOL

De folder vind je ook in de bijlage. Er zijn echter enkele foutjes ingeslopen ...

- **Dans 2** (voor K3, L1 en L2 o.l.v. o.l.v. dansatelier Carole Rooryck): **gaat op onze school door** en niet in de gemeenteschool.
- **Yoga** (voor L1-L6): dit gaat door in de gemeenteschool afdeling A in de Rijselstraat. Daar die reeks om 16 u. start **kunnen onze kinderen daar niet naartoe**.
- **Scratch**: je kan inschrijven voor deze reeks, maar er bestaat een grote kans dat die niet kan doorgaan (omwille van de lesgever). We zijn op zoek naar een vervanger.

Je vindt er ook een volledig nieuwe reeks: **KANT**, Filosoferen met Kinderen. Voor L5 en L6. Hieronder wat extra info ... **een warme aanrader!!**

KANT*- (K)inderen (ANT)woord
 Filosoferen met kinderen

(omdat de dingen nooit kant-en-klaar zijn en soms kant noch wal raken)

Eddy Boutens gaat samen met kinderen op zoek naar hun diepe zelf en leert kinderen filosoferen in deze unieke reeks filosofie. Met een vleugje kinderyoga, jeugdliteratuur, muziek, meditatie en poëzie.

Kan 't ?

Ja het kan. Hun hele schoolloopbaan moeten kinderen veel leren. Alleen hoe ze in contact moeten komen met hun eigen gedachten of gevoelens, durft wel eens in het verdomhoekje terecht te komen.

Tijdens 4 modules met thema's als:

- wat is iets of iemand missen
- somberheid en andere gevoelens die niet van jou zijn
- wat is een stad
- iets kwijt zijn
- zijn mensen belangrijker dan dieren?
- waarheen gaan de vlammen als het vuur?
- kan een boom zwanger worden
- zien we allemaal hetzelfde als we naar wolken kijken?
- ...

leren de jonge filosofen van KANT op een speelse en creatieve manier hun gedachten en gevoelens verwoorden.

Ze doorbreken stereotypen en leren respect opbrengen voor de visie van de anderen.

Op het einde van de reeks staan ze dicht bij zichzelf en zijn ze meer verbonden met wat er zich rond hen afspeelt.

*Kant: Duits Filosoof uit de 18 de eeuw

Vriendelijke groeten
Anne & team