

Hallo carnavalvierders,

Hebben jullie zin in een **verkleedpartijtje**? Dan hebben we **dè** oplossing!

Op **donderdag 20 februari** vieren we

Carnavalsfeest



Je kind mag dan verkleed naar school komen. Hij/zij mag zelf kiezen in welk personage hij/zij wil verkleed zijn. Je hoeft zeker geen verkleedkostuums aan te kopen.

Dit jaar geen vrij podium maar een echte fluo fuif. Laat je fantasie maar de vrije loop. Een kleine fluo attriboot of een fluohesje is zeker al ok maar wie dit jaar helemaal gezien wil worden, komt volledig in fluo.



Even laten weten dat jullie niet verplicht zijn om dingen aan te kopen. Gebruik jullie fantasie en creativiteit.

Hoe ziet de dag eruit?

In de voormiddag:

- We brengen met de hele school een bezoekje aan onze burens in het rusthuis. We doen daar de polonaise.
- De fluofuif
- We kiezen een prins en prinses carnaval bij de kleuters en in het lager.

In de namiddag:

- We bekijken met de kleuters en per graad naar een mooie film en genieten van lekkere popcorn.

Deze dag kan alvast niet meer stuk!

Feestelijke groeten van het carnaval team