



## BETREFT: EERSTE COMMUNIE 2022

Beste ouder

Jouw dochter/zoon zit in het eerste leerjaar. Misschien wil je dat je kind dit jaar haar/zijn eerste communie viert. Na het doopsel is dit een volgende geloofsstap die kan gezet worden. Onze Emmaüsparochie biedt hiervoor het **rugzaktraject** aan. Deze werking **start in december 2021**. We vieren de eerste communie **in het weekend van 28-29 mei 2022**.

Tijdens het project verkennen de kinderen zes thema's die aansluiten bij 'eucharistie vieren'. Als ouder krijg je de kans om via activiteiten, verhalen, rituelen,... thuis en in de kerk met je kind geloofsstapjes te zetten. De communicantjes krijgen zo voeling met wat het betekent om te 'leven zoals Jezus'.

Het traject met het rugzakje wordt op twee **ouderavonden** verduidelijkt, telkens in de **kerk van Sint-Baafs**. Je kiest zelf op welke ouderavond je aanwezig wilt zijn: **op woensdag 17 november OF op donderdag 18 november**, om **19.30 uur**. Je hoeft hiervoor niet in te schrijven.

Deze ouderavond is meteen de **inschrijfavond** voor de eerstecommuniewerking. Wie hier nog even over wil nadenken, kan later online inschrijven. We vragen om het inschrijfbedrag van **50 euro** die avond contant te vereffenen. Op het inschrijfformulier kan je je voorkeur aanduiden voor de datum van de eerstecommunieviering: **OFWEL** op zaterdag 28 mei 2022 **OFWEL** op zondag 29 mei 2022. In de mate van het mogelijke houden we hiermee rekening.

Met verdere vragen kan je steeds terecht bij de parochieassistente van de Emmaüsparochie:

[Greta Van Moortel](#)

[0472/38.14.38](tel:0472381438)

[gretaemmaüsparochie@gmail.com](mailto:gretaemmaüsparochie@gmail.com)

*Lees verder op de ommezijde*

**ALLE INFO I.V.M. DE EERSTE OUDERAVOND**

**WAAR? kerk van Sint-Baafs**

Sint-Baafskerkstraat 4, 8200 Sint-Andries

**WANNEER? woensdag 17 november 2021 van 19.30 tot 21 uur**

**OF**

**donderdag 18 november 2021 van 19.30 tot 21 uur**

**OP HET PROGRAMMA? info en kennismaking met het rugzaktraject  
inschrijven voor het rugzaktraject en eerste communie**

Dank je wel voor jullie tijd. Misschien ontmoeten we elkaar op één van de ouderavonden.

Vriendelijke groeten

Filip Vanbesien,  
pastoor Emmaüsparochie  
werkgroep 'eerste communie'  
werkgroep 'kindervieringen'

