



SOBERE MAALTIJD

28/03/2023

Beste ouders

Er is veel nood in de wereld, dichtbij en veraf. Gelukkig bestaat er ook veel solidariteit. Veel 'goede doelen' rekenen op financiële steun.

Als school willen we kinderen gevoelig en warm maken voor solidariteitsacties.

Op dinsdag 28 maart organiseren we een sober maal: tomatensoep en brood. De opbrengst hiervan wordt aan Consortium 12-12 geschonken.

Consortium 12-12: Humanitaire noodsituatie in Syrië-Turkije
Geconfronteerd met deze noodsituatie doet het 12-12 Consortium een oproep tot solidariteit om financiële steun in te zamelen voor de financiering van de activiteiten van de 7 lidorganisaties die noodhulp voor de slachtoffers organiseren in de getroffen gebieden.

De 7 leden van het Consortium 12-12 (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, de Rode Kruis, Plan International België en UNICEF België) slaan de handen in elkaar.

Meer **info** vind je op <https://www.1212.be/nl/appels/syrie-turkije-12-12/>



De kleuters eten samen met hun juf in de eetzaal. Het lager eet in hun eigen klaslokaal met hun leerkracht.

De kinderen van het lager brengen mee in een plastic zak:

- Keukenhanddoek (om op hun bank te leggen en nadien de gebruikte soepkom in te verpakken)
- Soepkom of beker
- Soeplepel

De prijs voor het sober maal is 5 euro.

Inschrijven voor het sober maal kan via deze link: <https://forms.gle/9tk6QQFqSXT5vNp87>

We hopen dat veel kinderen op school blijven eten en mogen 'meewerken' aan deze actie. Uiteindelijk zijn het jullie, ouders, die hierover beslissen. Die dag is er geen andere warme maaltijd mogelijk op school. Indien jullie zoon/dochter niet deelneemt, geef je een eigen lunch mee. De kinderen met eigen lunch eten dan na het kleuter in de eetzaal.

Nog een extraatje!

Bij het afhalen op woensdagmiddag 29/03 om 11.35 u. trakteren de kinderen jullie op een lied aan de schoolpoort. Enkele kinderen zullen dan langskomen met hun hoed en jullie kunnen zo nog een vrije bijdrage geven voor ons sociaal project. Indien jullie willen bijdragen, vergeet dan niet om wat cash geld bij te hebben.

Voor de ouders van kleuters: Onze allerkleinsten (K1A en K1B) doen hier niet aan mee en worden zoals gewoonlijk opgehaald aan de klas. De andere kleuters nemen deel aan het zingen en worden opgehaald aan de meeting point (speelplaats lager).

Alvast van harte bedankt!

Anne, Stijn en team